

## Gelovig komen tot Christus Jezus

D. Heemskerk, *Gelovig komen tot Christus Jezus*, Den Hertog, Houten 2012, 163 blz., prijs € 14,90, hardcover.



“Als u oprecht tot Christus komt, dan is dat een komst in geloof. Dit geloof heeft als vastheid en hoop het spreken Gods. De roepstem die tot ons komt onder en door de bediening der verzoening wordt dan door de verborgen, onwederstandelijke werking van de Heilige Geest door u gehoord als de stem van God, en ook ter harte genomen” (156). Dit citaat verwoordt de kern van het boek waarin ds. Heemskerk aan de hand van de Bijbel, belijdenisgeschriften, Calvijn, theologen uit de Nadere Reformatie en de Engelse en Schotse kerken uiteenzet wat het komen tot Christus omvat.

Ds. Heemskerk toont uit de geschiedenissen, profeten en Psalmen aan dat ook onder het oude verbond de essentie van het komen tot God, het geloven van Gods Woord en Zijn beloften was. De offerdienst was een uiterlijke vorm van verzoening die heenwees naar Jezus' kruisdood.

De boodschap van het Oude en Nieuwe Testament is in wezen dezelfde (50). Uit de evangeliën en brieven blijkt dat het komen tot Christus Jezus de essentie van het geloof is. Zondaren worden getrokken door de Heilige Geest en vertrouwen alleen op Gods belofte van genade en verzoening. Zij komen niet tot Christus om iets in zichzelf, ook niet in hun overtuigingen en gevoelens. De enige grond van het komen tot Hem is Zijn nodiging. Er kunnen van onze kant allerlei belemmeringen zijn, waarvan er verschillende worden behandeld. Deze tegenargumenten weerlegt ds. Heemskerk door steeds te wijzen op Christus en de nodiging die van Hem uitgaat. Tot aansporing en bemoediging behandelt hij nog een drietal Bijbelse voorbeelden van een klein, sterk en groot geloof.

In de tweede helft van het boek analyseert de auteur wat enkele (nadere) reformatoren en Engelse en Schotse theologen verstaan onder het geloof in Christus Jezus. Uit Calvijns werken blijkt dat de kern van het geloof bestaat in het geloof in de belofte van God. Zonder geloof is er ook geen berouw, “want berouw is een liefdevrucht” (91). De boetvaardigheid komt ook steeds terug in het geloofsleven, wat ook uit de Psalmen en Paulus' brieven duidelijk blijkt (92).

Ook uit de belijdenisgeschriften blijkt dat het oprecht geloof bestaat in het komen tot Christus en een vast vertrouwen op Gods beloften. De belijdenisgeschriften hebben voor ieder mens een boodschap en wijzen ons duidelijk op Hem tot Wie wij de toevlucht moeten en mogen nemen (119).

Uit citaten van Koelman, Hellenbroek en à Brakel blijkt dat de lijn van de Reformatie ook bij de theologen van de Nadere Reformatie te vinden is. Ook bij Ambrosius, Bunyan, de Erskines en Gray blijkt telkens weer dat het ware geloof gefundeerd is op Gods beloften, die vervuld zijn in Christus Jezus. Duidelijk komt telkens bij deze schrijvers de indringende nodiging tot iedereen om zich vrijmoedig tot Christus Jezus

te wenden en verlossing en genade van Hem te verkrijgen. Dat maakt het boek aansprekend en persoonlijk.

Ds. Heemskerk sluit af met een appellerend hoofdstuk waarin hij de lezer dringend aanspoort tot Christus Jezus te komen. Het is mogelijk om tot Hem te komen, wie je ook bent. Het oprecht komen is een komen in geloof. Het fundament van zo'n geloof is het spreken van God. Het gelovig komen tot Christus vraagt om zelfonderzoek. Er kunnen grote hindernissen zijn in het komen tot Christus, maar hoe machtig satan ook is, hoe moeizaam de weg ook lijkt en hoe onoverkomelijk de tegenwerkingen lijken, Gods genade is groter.

Het boek geeft op overtuigende wijze weer wat de Bijbelse kern is van het oprechte geloof. Er is een duidelijke structuur en meestal worden paragrafen en hoofdstukken afgesloten met een korte samenvatting, wat de begrijpelijkheid bevordert. Ds. Heemskerk heeft dit belangrijke onderwerp op een toegankelijke manier weten te behandelen. Ook voor ons is dit een actueel onderwerp. Daarom van harte aanbevolen.